

Kroniek Abdijtuin, april 2020

Wat een stilte heerst er in de abdijtuin; er is nauwelijks vliegverkeer en vogels zingen hun hoogste lied. De eerste mezen hebben hun nieuwe nestkastje bij de Kapittelzaal betrokken. De Corona-periode heeft ook zo haar voordelen. Ik wil jullie als tuinwrijwilliger of andere betrokkene bij de abdijtuin op deze manier een beetje op de hoogte houden van de lopende activiteiten en ontwikkelingen.



60-jarige professiefest van Abt G. Mathijssen

Op 24 april vierde de abt G. Mathijssen zijn 60-jarige professiefest. 60 jaar geleden heeft hij de monastieke professie afgelegd in de St.-Paulusabdij te Oosterhout. Hijzelf wilde hier niet teveel aandacht aan schenken, maar de broeders hadden hun eigen ideeën en zij hebben er alles aan gedaan om binnen de gemeenschap een heerlijke viering te organiseren. In de avonddienst werd de "Akathist" gezongen (een Hymne uit de Grieks-orthodoxe traditie over de Heilige Drie-eenheid -red-). Op zaterdagavond volgde nog een feestrecreatie waarin door diverse broeders, o.a. br. Thijs een Middeleeuwse Marialegende in de versie van Gabriël Smit werd voorgedragen. Namens de

tuingroep hebben wij de abt gefeliciteerd met deze mijlpaal en bedankt voor de positieve opstelling jegens het tuinontwerp en tuinonderhoud. De broeders hebben dit feest vanwege het mooie weer in de tuin kunnen vieren, met een mooi bloemstuk van 'eigen grond'. Eind mei 'treedt' de abt af (abdicatie van abbatiaat) en wordt een nieuwe abt aangesteld.

Waar is de brandnetel in de moestuin gebleven?

In de moestuin schieten gewenste en ongewenste plantjes de grond uit! heerlijk om zoveel zogenaamde wilde planten nu te zien bloeien. Maar dit jaar zijn daar bijna geen Brandnetels bij. Vorig jaar hebben we ze geogst voor de brandnetelgier en met name in de Hügelbeten met wortel en al uit de grond gehaald. Dat was een goede zet want het leverde een prima gier op en dit jaar zijn er op die plekken veel meer verschillende wilde planten te vinden, bijv. Witte Dovenetel (bijen zijn er dol op), Stinkende Gouwe, Fluitenkruid, Lievevrouwebedstro, etc. Jammer genoeg is de winde ook weer zeer actief. Ook de meerjarige planten doen weer hun best, de Asperges zijn boven de grond, de Aalbessen hebben al vruchtjes, de Smeewortel bloeit en ga maar door. Er konden zelfs al eenjarige plantjes uit de kas in de volle grond worden uitgeplant.

Helaas heeft een van de 3 Hazelnootboompjes de droogte van vorig jaar niet overleefd, jammer natuurlijk maar de andere twee gaan het zeker redden onder meer door de aanleg van een extra druppelleiding! Hartstikke fijn dat de tuingroep hiervoor tijd heeft genomen.

Er staat nog veel meer "gezaaid goed" te wachten op een mooi plekje in de Permamoestuin! Wat dat betreft lijkt het alsof er niets aan de hand is in de wereld!

We houden afstand ten opzichte van elkaar, ook wanneer we in de tuin aan het werk zijn. Die situatie zal nog wel even duren, maar het leven in de tuin gaat gewoon door! vriendelijke groeten, Marie-Anne.



Grote kas



Ook in de grote kas springen de groenten de grond uit, zowel binnen als buiten. Diverse soorten sla lonken naar ons om te worden geogst. Frambozen,



Druiven, Passieflora, Oost-Indische Kers en noem maar op, hebben het erg naar hun zin onder bezielende verzorging van de broeders en vrijwilligers.

In deze droge tijd moet er vaak water worden gegeven en dan moet er veel gesjouwd worden met slangen en gieters om Kool, Bonen en andere buitenplanten van voldoende water te voorzien. Daarom kregen we toestemming om op de andere hoek van de grote kas met behulp van 25 meter nieuwe waterleiding een 2^e waterpunt aan te leggen. De dank van de kas-vrijwilligers is groot. De Asperges hebben we bij het graven ontzien, zodat zij over enkele jaren zijn volgroeid voor de oogst.

Landschap Noord-Holland

Op 30 april stuurde Landschap Noord-Holland ons weer de “Nieuwsbrief Groene Vrijwilliger”:

<http://landschapnoordholland.m9.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?enclId=FyEhVGPmVKcPs6s&actId=4282185&command=openhtml>

Tuin van br. Cor

Zoals jullie weten had broeder Cor al vele jaren een bloementuin in de hoek van het fietspad langs de kerk. Een markante plek, met mooie kleuren die je in de zomer al van verre kunt zien. De bloemen en takken worden in de kerk gebruikt voor bloemstukken. De laatste jaren gaat het onderhoud minder goed en raakte de tuin verwaarloosd. Gelukkig neemt een tuinvrijwilliger het onderhoud op zich, zodat de natuurlijke bloementuin in stand blijft.

Vanaf de tuin heb je uitzicht op het weiland van de “buurmanboer”. Nou ja..., weiland is het niet meer. Het gras werd “te oud” en het land is omgeploegd voor één seizoen Mais.

Winkelentree

De winkelentree en de groenborders zijn ontdaan van hun winterse restanten, gras en onkruiden zijn verwijderd om ruimte te geven voor de groei van bloemen. De dode boom is weggehaald.

Aan de achtergevel was een noodoverstort voor regenwater die voor veel gespetter en verzakking van bestrating zorgde. Een paar handige handen hebben een mooie oplossing bedacht met minder overlast. En nu mag het gaan regenen..., maar helaas voorlopig nog niet.



En verder...

Heel veel tijd besteed aan het water geven van planten, struiken en bomen, of besproeien van bijv. de Pax-tuin, Vlindertuin, of een pas ingezaaid grasveldje. Natuurlijk ook: maaien, snoeien, schoffelen en spitten. Bramen, brandnetels, kleeftkruid, winde, het groeit weer weelderig, ook langs het hek van de Vennewatersweg. De composthopen broeien zich lekker ‘groen’ en moeten af en toe worden omgeschept. En er valt in deze zomerperiode nog veel ander tuinonderhoud te doen.

Broeder Thijs stuurde nog een link naar een interessante film “Grond is een levend organisme”.

https://www.youtube.com/watch?v=12rcwaKzDY4&fbclid=IwAR2DW9A--tQVNgF2fNf9ynYDRgTl8D0A5OpdLJ-wR_4L3YUyFihAJulirk

Boomgaard

De bomen en struiken in de boomgaard hebben volop gebloeid. De bijen van de imker waren erg actief, dus hopelijk komt er veel vrucht deze zomer (mits er geen nachtvorst komt). De vrijwilligers van de Pommologische vereniging hebben een interessante brochure gemaakt over de boomgaard (folder ligt in de gereedschapschuur).



Tenslotte wil ik zeggen dat ik het toch wel mis dat we als groep niet meer tegelijk bij elkaar zijn, de gezelligheid en verbondenheid. Ik hoop dat we over een maand of 2 weer (in kleiner) groepsverband bij elkaar kunnen komen. We houden je op de hoogte.

Heb het goed en een goede gezondheid gewenst,

7 mei 2020, Henk Hamers,
Coördinator tuinonderhoud